

## Superclubweekend 22-24 september 2023

Dit jaar was het Superclubweekend net als vorig jaar op camping de Stuurmanskolk in Welsum..... waarom? ..... nou, prima locatie met blokhutten en kampeerplekken bij elkaar (zie de foto op de

voorpagina) en op relatief korte afstand van Wageningen, wat door een enkeling werd benut door toch op zaterdag te gaan werken, dan wel door partners, die later op de dag of pas vanaf zaterdag acte de présence gaven.



Verzamelen voor vertrek op vrijdag was voor de Wageningers onder ons traditioneel bij Frans en na een kop koffie .....

werd een start gemaakt met het rijden van een prachtige route, die ons ook leidde over de Posbank, waar op een parkeerplaats werd gepauzeerd .....



..... en waar wij een “college” kregen over kregen van het ‘wrappen’ van een Porsche.



En ook tradities werden in ere gehouden oftewel een bestuur, dat op vrijdagavond pannenkoeken bakt voor iedereen en op zaterdagavond een BBQ organiseert.....

..... nou ja, sommige tradities worden niet strikt gehandhaafd, dus was het ex-bestuurslid Frans, die samen met ons jongste lid Björn er voor zorgde, dat iedereen van een pannenkoek werd voorzien.



Deze werden met smaak genuttigd op het terras, dat onder een professioneel opgezette luifel was gecreëerd.



En natuurlijk werd bij het ontbijt de volgende volgende ochtend weer genoten van de broodjes met eieren en spek en/of kaas.

Daarna werd de toerit gereden, die Niek vorig jaar al had gemaakt, maar die toen in verband met de regen door velen was overgeslagen. Deze keer waren de weergoden goed geluimd en kozen die ervoor alleen tijdens de lunchpauze in Elburg een traantje te laten vallen.



En op de zaterdagavond werd de traditie weer voortgezet met het ontsteken van de club BBQ, die door Marc in de bus was meegenomen naar de camping, inclusief de kolen en hout om de eveneens meegenomen vuurkorf 's-avonds van brandstof te kunnen voorzien.





En zondag in alle vroegte waren er de fans van Max, die wilden zien hoe hij de Grand Prix van Japan zou winnen.

Na het ontbijt werden de tenten en de luifel afgebroken en de blokhutten opgeruimd en gepoetst en BBQ, vuurkorf en overgebleven brandstoffen weer in de bus geladen. Het was tijd voor vertrek.

TomTom werd gevraagd een kronkelroute te verzinnen voor de rit terug naar Wageningen. Toevallig liep deze route door Hoenderloo. Een goede plek voor een pauzestop, waar we door Frans op een softijs werden getraceerd.



Een smakelijke afsluiting van een geslaagd superclubweekend.

**Johan.**